

Vedr. indlæg til Grundejerforeningen Bekkasinvej og Hjortevænget

Lidt historie om området

Området langs den nuværende skov og videre op i Skåde Bakker var indtil begyndelse af 1800 tallet en del af Marselisborg Skov. Det var et åbent skovområde, som blev benyttet af Marselisborg gods som græsningsområde.

I begyndelsen af 1800 tallet ryddede godset skoven i dette område og oprettede 6 husmandssteder fra Oddervej og op i Skåde Bakker. Husmændene blev fæstere under Marselisborg ligesom de øvrige gårde og husmandssteder i Skåde. Først omkring 1850 blev de selvejere.

De 6 nye husmænd opførte huse med udbygninger på jordlodderne. Det var de første landbrugere, der bosatte sig udenfor landbyens trygge rammer.

Den største af de 6 ejendomme langs skoven var på 20-25 tønder land og må nok betegnes som en lille gård. Gårdens jorder strakte sig fra bækken lidt syd for Hørhavevej og ned til Dådyrvej på begge sider af Grumstolsvej. Selve gården lå på nuværende Hørhavevej nr. 80. Gårdens lade af kampesten ligger der endnu ved det parcelhus, som har erstattet gårdens stuehus.

Ved indførelsen af matrikelnumre i 1844 fik gården matr. nr. 20. Derfor har alle husene i dette område matr. nr. 20 efterfulgt af et eller to bogstaver.

Gården blev drevet som landbrug indtil begyndelsen af 1920'erne.

Derefter blev det meste af jorden udstykket, nemlig den del af gårdens jorder, der strakte sig fra Hørhavevej til Dådyrvej. På selve gården og den jord, der lå syd for Hørhavevej blev der etableret et gartneri, kaldt *Vorvang*. Gartneriet ejedes af Alfred Sørensen.

De fleste af de udstykkede grunde blev benyttet til sommerhuse for folk med bopæl i Århus. Om sommeren flyttede hele familien herud og boede her hele sommeren. Manden tog hver dag ind og passede sit arbejde i Århus, medens konen og børnene nød livet herude i den friske natur.

Indtil 2. verdenskrig var der kun 2 helårshuse, Bekkasinvej 4 (fra 1935) og Hjortevænget 10 (fra 1938). Efter 2. verdenskrig blev der bygget villaer. De fleste er bygget i perioden fra 1950'erne og til 1980'erne (Kilde BBR-registret). Villaen på Bekkasinvej er indenfor de seneste år totalt om/nybygget.

Bekkasinvej 10

Den store villa på Bekkasinvej 10 har en lidt speciel historie. Villaen har navnet Bakkehuset

Villaen er opført til en dame, som engang var en verdenskendt balletdanserinde med kunstnernavnet Adeline Geneé-Isitt.

Hun var født i fattige kår i Hinnerup. Hendes far var vognmand og pottemager. Hun fik en stor karriere som balletdanserinde. Hun blev uddannet og ført frem af sin farbror, der var en international kendt danser på den tid.

Adeline fik en strålende danserkarriere på store teatre i London med gæsteophold i USA og Australien. Hun blev gift med en direktør ved Lloyds i London. Da hun sluttede karrieren som aktiv danser, var hun i mange år leder af et stort balletkompagni i London.

Hun kom meget her i området. Hendes søster Johanne, som hun var tæt knyttet til, var gift med tobaksgrosserer Cortsen. De boede i villa Rosenhøj på Ildervej 10. I 1930 købte Adelines mand et sommerhus til hende. Det lå på en stor grund, som gik fra Bekkasinvej og ned til Hørhavevej.

Her lod hun den store villa opføre lige efter 2. verdenskrig. Hun brugte den, når hun besøgte søsteren på Ildervej. Villaen blev senere overtaget af søsterens datter, der også hed Adeline, og hendes mand bankdirektør Otto Hansen.

Både danserinden og søsteren Johanne døde i foråret 1970 henholdsvis 92 og 94 år gamle.

Veje og fredsskov

Indtil 1950'erne var der kun grusstier i området.

De grønne busser havde en rute fra Århus til Højbjerg og Skåde. Den havde vendeplads på Hørhavevej ved indkørslen til Ildervej. Den runding der endnu ses der, er resterne af den gamle vendeplads.

Grumstolsvej blev først anlagt i begyndelsen af 1950'erne. Den blev ført tværs igennem den fredsskov, som ligger ved Rensdyrvej. Fredsskoven tilhørte det sorte træhus på Grumsolsvej nr. 72. Det var indtil for 10-15 år siden et sommerhus. Da det blev solgt, forsøgte man at få opdelt fredsskoven. Det skulle ske på den måde, at den vestlige del af skoven skulle tilhøre det sorte træhus, og den østlige del af skoven skulle overtages af husene der. Denne løsning satte skovrideren i Silkeborg sig imod. Det er ham, der har tilsynet med fredsskoven. Så i dag tilhører fredsskoven på begge sider af Grumstolsvej fortsat det sorte hus.

Hørhavegården

Gården er bygget som skovfogedbolig i 1777 og tilhørte Marselisborg gods. Det er det ældste hus herude.

Omkring 1800 fik skovfogeden lov til at dyrke en del af jorden i området, bl.a. Hørhaven. Derfor blev der bygget stald og lade til skovfogedhuset, så det blev til en lille gård. Gården blev drevet af efterkommerne til den første skovfoged indtil 1915. Derefter blev gården drevet af en mand, som hed Lautrup indtil ca. 1930.

Fra 1930 blev Hørhaven brugt som lejrplads for store spejderlejre.

Hørhavegården blev overtaget af Århus kommune, da kommunen i 1896 købte Marselisborg gods med de tilhørende skove. Hørhavegården blev i 2015 solgt til et privat par, som er i gang med en gennemgribende renovering. Der indrettes privatbolig i den ene ende og 5 ferielejligheder i den anden del af den gamle gård.

Parkeringspladsen overfor Hørhavegården og stenhuset

Under parkeringspladsen blev der for få år siden lavet en stor tank, der skal opsamle regnvandet ved kraftige regnskyl. Formålet er at holde vandet tilbage indtil rensningsanlægget har kapacitet til at modtage det.

I det lille hus af kampesten var der i mange år et lille savværk. Det blev drevet af en mand som hed N. P. Borring, som også var vognmand. Han boede i det store gule hus på Hørhavevej skråt overfor parkeringspladsen. Kampestenhuset har også været anvendt til opsamlingssted til mælkejunger.